



Åbningstider

Torsdage kl 10-14
Søndage kl. 13-15
(lukket på helligdage)

Entre 30 kr

Børn under 16 år gratis

Der er guidet rundvisning hver torsdag
kl. 10.30. Pris inkl. entre 60 kr pr. person

Grupper (min. 10 personer) kan aftale be-
søg udenfor museets åbningstid. Rundvis-
ningen koster 60 kr pr. person. Aftale om
et oplæg plus rundvisning koster
750 kr for de første 10. Personer herudover
60 kr. pr. person

Aftale kan træffes ved at skrive til
admin@forsorghistorien.dk eller ring på
telefon 42 71 44 55 på hverdage mellem
kl. 10 - 12.

**Du finder os på
det tidligere Andersvænge
Rosenkildevej 59 A
4200 Slagelse.**



www.forsorghistorien.dk

Facebook - Forsorgsmuseum på Andersvænge

Dansk
Forsorghistorisk
MUSEUM



Fra dårekiste til egen bolig

De åndssvages historie

Internering og tvangssterilisationer var kendetegnende for Dansk Åndssvageforsorg i perioden 1934 til 1959. Sådanne degenererede minusindivider skulle uskadeliggøres, så de ikke fødte degenererede børn. Frygten var stor for at de gennem deres lave moral skulle formere sig i stor hast og blive en belastning for samfundet. I dag ved vi, at mange af dem, blot var sølle stakler på samfundets bund, der hutlede sig igennem tilværelsen og havde svært ved at forsørge sig selv. Denne gruppe af såkaldt arbejdsføre var i høj grad med til at opretholde livet på anstalterne gennem arbejde i landbrug, gartneri og som hjælpepersonale.

De reelt åndssvage, der havnede under åndssvageforsorg var de så kaldte asylister. De blev betragtet som udelige og ubrugelige og skulle blot opbevares. Nogle levede et liv fastspændt til sengen, en bænk eller en stol og boede ofte på overfyldte afdelinger med store sovesale.

En ny åndssvage lov i 1959 ændrede totalt synet på åndssvage. Fra at være en tvangslov blev den til et tilbud om hjælp og støtte. Det såkaldte normaliseringsprincip skulle sikre de åndssvage en tilværelse så nær det normale som muligt og i sin yderste konsekvens, som tilfældet er i dag, give dem de samme rettigheder som alle andre i det danske samfund.

I dag kalder vi dem, som vi før kaldte for åndssvage, for mennesker med udviklingshandicap eller blot ved deres navn.

Dansk
Forsorgshistorisk
Museum

Andersvænge

Med udgangspunkt i den gamle åndssvageanstalt Andersvænge i Slagelse fortæller Dansk Forsorgshistorisk Museum historien om den danske åndssvageforsorg.

Andersvænge blev under dramatiske omstændigheder, taget i brug i april 1940, da den tyske besættelsesmagt ønskede at bruge den ny opførte anstalt til kaserneformål. Fra anstalten Hüberts Minde i København, overflyttede man i hast 375 stærkt plejekrævende åndssvage til Andersvænge. Andersvænge var egentligt beregnet til 250 selvhjulpne patienter, så forholdene var fra start kaotiske. Andersvænge blev med et senere beboertal på 700 en af Danmarks 11 største anstalter, og en af de største arbejdspladser i Slagelse.

I 20 udstillinger i det gamle centralkøkken og vaskeri fortæller om vejen fra dårekisterne til livet på åndssvageanstalten, og til forholdene i dag, hvor alle har deres egen bolig. Museet rummer også en udstilling om Kvindeanstalten på Sprogø og om anstalten for mænd på Livø.

